



Burgemeester van Zaltbommel

Aan de bewoners van dit pand

Zaltbommel, 8 mei 2020

Beste bewoners,

Wandelen we met elkaar in de goede richting en blijven we ook met elkaar wandelen? Waar staan we in september, december of volgend jaar mei? Welke stappen hebben we dan gezet? Voor mij staat als een paal boven water: Wij kunnen niet zonder u en zonder uw inzet. Alleen lukt het niet! Alleen samen kunnen we uit het dal klimmen. Met vallen en opstaan, maar samen komen we er uit!

Corona heeft ons allen geraakt. Wellicht bent u met het overlijden van een dierbare geconfronteerd of heeft u of één van uw naasten aan gezondheid ingeboet. U had ongetwijfeld uw arbeidzame leven of pensioen anders voorgesteld. Sommigen van u zijn in één klap failliet of op andere wijze onzeker over het werk. Die vakantie die niet door kan gaan of het huwelijk dat uitgesteld wordt. (Economische) zekerheden zijn weggefallen en de toekomst lijkt onzekerder dan voorheen. Met elkaar zullen we de kracht vinden om de toekomst opnieuw in te vullen.

We hebben nu een aantal maanden in een *intelligente lockdown* - een woord dat ik tot op heden niet kende - gezeten. Min of meer verplicht thuis, al dan niet in quarantaine. Nu proberen we zo goed en zo kwaad als het kan de draad weer op te pakken. Als eersten mogen de sportverenigingen en de scholen langzaamaan weer opstarten. Opstarten in een 1,5 meter samenleving is geen gemakkelijke taak en kent veel grijze gebieden. Zij staan dan ook voor een grote uitdaging en doen hun uiterste best. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij dit goed voor elkaar krijgen en als voorbeeld gaan dienen voor de rest die volgt.

Denkend aan de toekomst en de weg van herstel, stel ik mezelf steeds de vraag:

'Gaan we verder waar we voor de aanvang van de pandemie gebleven waren of passen we onze levensstijl aan? Hebben we geleerd van ons lesje nederigheid en beseffen we dat er grenzen zijn aan ons handelen?' Enfin, dat moet ieder voor zichzelf invullen, al hoop ik wel, dat - laat ik het bij mijzelf houden - ik er van geleerd heb. Het is onze uitdaging om met elkaar de toekomst zo in te vullen dat we minder vatbaar en minder kwetsbaar zijn. Wij doen daar ons uiterste best voor! Ik hoop dat u mij en ons aanspreekt op het moment dat wij dat dreigen te vergeten.

De laatste maanden hebben velen van u zich, beroepsmatig of vrijwillig, op één of andere wijze ingezet voor uw naasten. Namens het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad spreek ik mijn waardering uit en dank ik u daarvoor hartelijk. Zonder uw inzet was deze periode niet te overzien geweest. Daarom ook van de kant van de gemeente een super groot applaus voor u! Uw inzet zal ook tijdens het herstel hard nodig zijn en blijven. Ik hoop dat wij ook dan op u blijven mogen rekenen.

De weg van herstel kan lang en soms ook eenzaam zijn. Daarom vraag ik u ook de komende tijd naar elkaar om te blijven kijken. Laten wij met elkaar onze schouders eronder zetten. Ga bij tegenslagen niet bij de pakken neerzitten. Hou vol, ook - of juist - bij tegenwind! Dat zal lang niet altijd makkelijk zijn. Dat besef ik terdege. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij dit samen kunnen. Heeft u ons nodig? Schroom dat niet contact met ons op te nemen via telefoonnummer 14 0418. Ik attendeer u ook op onze site, www.zaltbommel.nl en op onze andere digitale kanalen, zoals facebook en twitter.

Ik eindig met de songtekst die in 1945 (!) door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II is geschreven:

'Walk on, walk on,
With hope in your heart,
You'll never walk alone!'



Met een hartelijke groet,
Mede namens college B&W en de gemeenteraad

P.C. (Pieter) van Maaren,
Burgemeester van Zaltbommel